



Welkom!

Zondag 1 december 2024, 10.00 uur
Eerste Advent

Voorganger: Ds. Henriëtte Bouwman

Na de dienst is er koffie, thee en limonade

Graag uw aandacht voor

Jarige:

4 december Mevr. A.G. Luimes-van Rossum

Over de dienst

Lezingen: Zacharia 14: 4 – 9
Lucas 21: 25 – 31

Liederen: Lied 25: 1, 2
Lied 25: 3
Lied 433
Lied 457
Lied 460
Lied 463: 1,2,3,6
Lied 368a
Lied 439: 1, 2

Deze dienst is met beeld en geluid te volgen via

deze koppeling:  kerkdienstgemist.nl

Adventskalender

Vandaag/zondag is het 1e adventszondag.
De diaconie heeft voor belangstellenden de
adventskalender 2024 aangeschaft.
In de hal bij de collecteschalen kunt u een
exemplaar pakken om (gratis) mee te nemen.

Iconententoonstelling



De afgelopen week is er hard gewerkt aan de
iconententoonstelling in De Voorhof.
Deze zondagmiddag wordt de tentoonstelling
officieel geopend. Tot die tijd is nog niet alles te
zien.

Om 15.00 uur geeft Marijke van Dijk een lezing
over iconen, voorafgegaan door een voorwoord
van onze oud-predikant Ad van Noord.
Op verschillende momenten in de week is
de tentoonstelling geopend voor bezoekers
gedurende de maand december; ook voor men-
sen 'van buiten'.
Verder zijn er in december verschillende
activiteiten rond de iconen.

Het volledige programma met openingstijden en
activiteiten is te vinden op onze website:
www.voorhofkesteren.nl.

Collectes

1^e collecte [KiA Moldavië](#)

2^e collecte [Liturgie en Eredienst](#)

Klik op de collecte, u komt dan in 'betaalverzoek
Rabobank', daar krijgt u de mogelijkheid om het
bedrag te bepalen (standaard € 2,00) en uw
bank te kiezen, via uw eigen bank voltooit u de
betaling.

Agenda

Woensdag 4 december
10.00 uur Koffieochtend
19.30 uur Gespreksavond iconen
Zaterdag 7 december
10.00 uur Wintermarkt
Zondag 8 december
10.00 uur Ds. K.F. Visser
Woensdag 11 december
10.00 uur Koffieochtend
Vrijdag 13 december
15.00 uur Stampottendiner

Gespreksavond Iconen

Met de prachtige iconentoonstelling in de kerk zijn er ook nog wat extra activiteiten.

Komende woensdag willen we een aantal iconen centraal stellen en met en over deze iconen in gesprek gaan.

We kijken naar de afbeelding en wat het voorstelt, welk bijbelverhaal eraan ten grondslag ligt. Maar iconen zijn meer dan alleen afbeeldingen en dus gaan we ook in gesprek met de iconen. Nieuwsgierig geworden?

Woensdag 4 december om 19.30 uur in de kerkzaal.

Wintermarkt 7 december 10.00 tot 13.00 uur

Er staat ons weer een gezellige wintermarkt te wachten, maar we kunnen uw hulp nog steeds gebruiken. Voor het maken van Kerststukjes hebben we kleine bakjes of schoteltjes nodig. Als u ze op de bank in de ontmoetingsruimte zet, weet Anne Rozenbrand er verder wel raad mee. Erwtensoep is er voldoende, met en zonder vlees. Aan het bakken wordt nog gewerkt. De baksels kunnen vrijdag 6 december afgegeven worden. We zijn er tussen 19 en 21 uur. De 1^e weken werd de doos voor de prijzen voor de loterij rap gevuld, maar later werd dat een stuk minder. Om een beetje leuk uit te pakken kunnen we nog best meer spullen gebruiken. 4 december is de laatste inleverdatum.

De Voorhof is 's morgens open voor de koffie en verkoop van boeken, dus dan kunt u terecht. Alle medewerkers zijn hartelijk welkom om diezelfde tijd. We maken en zetten klaar wat vast mogelijk is. Alles wordt nog even nagegaan en dan zien we er met plezier naar uit.

Informatie bij:

Anne Rozenbrand	0488 481438
Aleke van Vuren	0488 442894
Grada van Harten	0488 481156

Doop- en gedenkboeken

Vorig jaar is de stilte- of gedenkhoek gemaakt en daarin staan ook de doop- en gedenkboeken. We hadden een dooprol hangen, maar nu hebben we deze per jaar in doopboeken geplakt. Er waren ook gedenkboeken waarin de in memoria van de overleden gemeenteleden zo mogelijk met foto in werden bewaard. Hierin zat geen eenheid en dus hebben we nieuwe boeken laten maken waarin de in memoria worden bewaard. Afgelopen jaar hebben Jolanda Verwoert, Aleke van Vuren en de laatste maanden ook Ellie Buizer alle pagina's van de dooprollen gescand en in de doopboeken geplakt en alle in memoria opnieuw in de nieuwe boeken gedaan. Het was een heel werk, maar het is prachtig geworden.

In de stiltehoek kunnen ze worden ingezien. Met de groene kaft zijn de doopboeken en met de paarse kaft de gedenkboeken. Zo kan je even rustig bij de stiltehoek gaan zitten en door de boeken bladerend de mensen en kinderen in herinnering brengen.

Nieuw boekje Jan Offringa

Afgelopen zondag nam Jan Offringa vanwege zijn naderende emeritaat afscheid van de gemeente van Wijk bij Duurstede.



Aan het slot van de dienst werd zijn boek 'Frank en vrij geloven'. De tien artikelen van een liberale dominee' gepresenteerd. Het is opgedragen aan de kerkelijke gemeentes van 's-Graveland, Veenendaal, Kesteren en Wijk bij Duurstede die hij heeft gediend.

Aan bod komen de grote vragen naar God en de navolging van Jezus, en thema's als twijfel, vergeving, opstanding en oecumene.

Ook zijn visie op de relatie Kerk en Israël, die eerder in verkorte vorm in dagblad Trouw verscheen, is erin opgenomen.

Het boek kost € 17,50 en is bij elke boekhandel te koop of te bestellen.

Woensdagochtend



Er werd afgelopen woensdagochtend aan het stroomnetwerk in de buurt van De Voorhof gewerkt. Dat duurde langer dan gepland en dus was het bij de koffieochtend wat behelpen met koffiezetten door gekookt water op te gieten en met kaarsjes op de wc. Het gaf ook een saamhorigheidsgevoel, zo met jassen aan en/of sjaals om in de soos.

Gelukkig was er rond 11.15 uur weer stroom.



Tenslotte

Het nieuwe kerkelijk jaar begint deze zondag met de eerste zondag van Advent. Dan zien wij uit naar wat komt. Een tijd van verwachten, is het. Maar wat verwachten wij dan? Verwachten wij iets van een ander? Of van de Ander?

In deze donkere dagen zien wij uit naar wat licht. Wachten wij dan tot de ander een licht ontsteekt of gaan wij zelf aan de slag? In donkere tijden maakt een vonkje al een verschil; het licht op in het donker. Een vonk van hoop is het begin van verwachten. Een klein begin kan genoeg zijn om uit te groeien tot iets van belang. Als wij een vonk van hoop aan elkaar kunnen geven, wordt Advent een goede tijd.

Colofon

Kopij voor de aanstaande nieuwsbrief uiterlijk woensdag 18.00 uur inleveren via nieuwsbrief@voorhofkesteren.nl

Pastorale zorg:

Ds. Henriëtte Bouwman

Werkdagen dinsdag t/m vrijdag

Woensdag- en donderdagmorgen van 9.30 - 12.30 uur in De Voorhof aanwezig.

Telefoon: 06 - 12 67 83 06

Email: predikant@voorhofkesteren.nl

Gea Olthoff

Telefoon: 06-23 10 61 46

Email pastoraat@voorhofkesteren.nl

De Voorhof is de Protestantse gemeente voor de dorpen Kesteren, Opheusden, Ochten, IJzendoorn, Lienden en Ommeren en is van de PKN.

Adres: Nedereindsestraat 30c, 4041XG Kesteren.

Telefoon: 0488 – 48 26 06

Email: beheerder@voorhofkesteren.nl

Website: www.voorhofkesteren.nl